

ODE AAN IRENE - 25 februari 2022

Na al zo veel plezier
vraag ik nog even jullie aandacht
voor een serieuze noot
Voelen jullie die eenheid hier?

Dat komt door jou Irene

Omdat je presteer -de
Maar het is nog veel meer -je
Brak het ijs

Het moet beslist zo wezen
jou te mogen eren
op een dag als deze
als ons land dat kwam van ver
zich los weekt...
zonder toegang met QR

- **en al het ijs breekt**

Je bent
Koningin van de spelen
Drager van het schaatsen
een voorbeeld
een zwoegbeeld
een boegbeeld

In 4 klappen
heb jij er talloze titels bij
in 4 plakken ben jij
iedere Olympisch schaatser voorbij

want jij bent wereldwijd
die klasbak, die topper, die kanjer
die super meid.
Die stoere van beton
dat Hollandse meisje dat alles won

en toch ben jij
voor ons
ook gewoon Irene

Jouw goud
maakt ons verhaal
want weet je
voor ons ben jij een beetje
van ons allemaal

Er wordt zoveel gezegd,
gezongen
geschreven
vanuit ons subjectief beleven
van dat wat jij ons geeft
en wat in onze dorpen
nog eens vele malen extra leeft

in de huizen, op de pleinen
in zalen en kroegen, want Hoera!
ook daar staan alle seinen
op groen
om samen te doorleven
wat jij hebt te doen

En wat de afgelopen weken

**- het ijs
steeds een stukje sterker
liet breken**

We kropen hier en daar
Eerst nog wat voorzichtig
steeds dichterbij elkaar
en maakten nieuwe verhalen
niet altijd helemaal waar

Want Irene, jij bent haast te mooi
daar boven dat maaiveld
om waar te zijn
dus van wat ons wordt verteld

knedden wij een eigen waarheid
Over die blonde, frisse meid
van Schouten

Uit Zwaagdijk
Nee, Wervershoof,
Of was het toch Andijk?
En dan nu Hoogkarspel

Het is net wie je spreekt
maar geen tweespalt hier
als saamhorigen
samen zorgen

- dat het ijs weer breekt

Maar nooit het ijs onder je voeten
waar we jou zo graag ontmoeten
Op weg naar brons
zilver en goud
en het breken van records
Dan duurt ons spreken voort
in de World wide press
op NH Nieuws, RTL en NOS
en natuurlijk in de Binding...

In alle dorpen waar jouw wortels
ook dwars
door ijzige grond
jou weer herinneren
aan al die dorpen
waar jouw wieg ooit stond

Waar vandaan wij genoten
onder hoge spanning
van jouw heerlijk nuchtere onderbreking
na je tweede plak in Peking
toen de telefoon ging

We zagen allemaal je stralende hoofd - je
zei: dat is Dirk-Jan, mijn verloof -de
"Hee, mop,
Ik heb ff interview met de NOS"

- opnieuw brak jij het ijs
zien wij tussen al het zwart en wit
weer alle tinten grijs
en het goud van onze dromen
het goud van het gewone
waarin wij
angstvallig weggedoken
- nu het ijs hebben gebroken

We kropen hier en daar
steeds een beetje dicht
en dicht bij elkaar
Met medewerking van gemeente
op een omhekt Raadhuisplein
waar we eindelijk,
kort na de laatste lockdown
weer samen konden zijn

Later in Van Rooijen,
een steeds groter gekkenhuis
met vrienden en familie
of bij de burens thuis
en nu vandaag in De Dars
waar ik je toe mag spreken
en ik andermaal
- het ijs zie breken.

En niet voor het laatst
niet voor het laatst
niet voordat jij bent uitgeschaatst
En zelfs dan nog
later
ook hier
ver van bevroren water
Zeggen wij
Zingen wij
Verzinnen wij

Omdat we onszelf herkennen
in jouw grote dromen
in het grote gewone
in het gewin, verlies, gejuich, gemis
in jouw liefde voor
de nu over de hele wereld bekende
Wervershover kermis

Je bent een beetje van ons
van ons allemaal
waar je ook gaat
ook internationaal
en op deze dag van huldinging
ben jij vooral
boegbeeld van verbroedering

Lieve Irene,
als al het goud achter glas is verdwenen
als je ooit pap krijgt in die benen
als smeltend beton,
als alle gewin verschuift naar gewon
Dan blijf jij net zo mooi gewoon
als toen alles begon
dan blijf jij altijd en overal goud
voor de mensen van wie je houdt.

Ook als alles is vergeten
wij zullen altijd weten
waar we waren op 5, 10, 12, 15 en 19 februari van dit jaar
Na jaren van verliezen
hervonden wij elkaar
bij het genieten van jouw olympische reis

Bedankt Irene,
- voor het breken van het ijs

Door: Mieke de Beer-Koomen, Dichter van Medemblik